

**Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ (1969-2019)**

## **Mừng Xuân nhớ Đảng và Di chúc Bác Hồ**

M.Phương

Mùa Xuân là sự giao hòa của trời đất, của thiên nhiên và con người. Đó cũng là quy luật tất yếu để cho sự sống của con người không ngừng được sinh sôi, nẩy nở, như dòng sông luôn xuôi chảy không bao giờ dừng lại. Mỗi độ xuân về là cả dân tộc lại hân hoan mừng Xuân, mừng Đảng lớn mạnh, mừng đất nước phồn vinh.

Xuân Kỷ Hợi 2019, Đảng ta bước sang mùa Xuân thứ 89. Tám mươi chín năm là cả một chặng đường đầy gian nan thử thách, đương đầu với những thử thách nghiệt ngã của các biến cố lịch sử; 89 năm kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Ngay từ khi mới ra đời, tuy lực lượng còn rất nhỏ bé, Đảng ta đã đi sâu vào các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền, vận động, tổ chức và lãnh đạo quần chúng liên tiếp dấy lên ba phong trào cách mạng rộng khắp cả nước, từ cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931, đến cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939, sau đó là cao trào cứu nước 1941 - 1945 thể hiện sức mạnh vĩ đại, lực lượng cách mạng to lớn của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và toàn thể dân tộc Việt Nam.

Sau 15 năm thành lập, có khoảng 5.000 đảng viên, với đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sự lãnh đạo thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tháng Tám năm 1945 nhân dân ta đã làm nên cuộc cách mạng thần kỳ giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, lập nên Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Và ngay từ những ngày Chính quyền non trẻ của nhân dân ta vừa ra đời đã phải cùng lúc chống ba loại giặc: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Hơn 80 năm nô lệ dưới ách thực dân, phong kiến, nhân dân ta chỉ với giáo mác, gậy gộc lại phải chấp nhận một cuộc kháng chiến trường kỳ với kẻ thù hung bạo, có sức mạnh vật chất gấp nhiều lần. Song, kỳ lạ thay trong vô vàn khó khăn ấy, vận mệnh nước nhà như “*nghìn cân treo sợi tóc*”, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta, quân đội ta đã trưởng thành nhanh chóng, càng đánh càng mạnh, cuối cùng kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng lẫy lừng Điện Biên Phủ “*chấn động địa cầu*”. Chiến thắng đó là đòn quyết định làm phá sản chủ nghĩa thực dân cũ.

Thực dân Pháp bại trận, đế quốc Mỹ thay chân hòng thực hiện chủ nghĩa thực dân mới, mặc dù chúng lăm súng nhiều tiền nhưng đã vấp phải quyết tâm sắt đá “*Không có gì quý hơn độc lập, tự do*” và đường lối chiến tranh nhân dân bách chiến bách thắng của Đảng ta.

Bác Hồ căn dặn chúng ta: Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. “*Còn non, còn nước, còn người/ Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!*”. Một lần nữa Đảng ta động viên toàn dân tộc đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến cứu nước long trời lở đất, và tiếp tục giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, mang lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân.

Trong suốt 89 năm qua với biết bao thăng trầm của lịch sử, Đảng luôn biết nhìn lại mình, dám phê bình và tự phê bình, tự chỉnh đốn để ngày một hoàn thiện và trưởng thành vững mạnh hơn. Nay Bác đã đi xa nhưng Người đã để lại cho chúng ta bản Di chúc lịch sử thiêng liêng, bất hủ - một di sản vô giá cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Trong Di chúc, Bác viết: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân tộc ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Người nói: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi

đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Đối với nhân dân lao động, Người dành những tình cảm trìu mến: “Nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng. Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

“Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Bác kết thúc Di chúc của mình như vậy, chúng ta hiểu rằng, đấy chính là chỉ thị cuối cùng, ước vọng tối cao của Bác trước lúc đi xa.

Chính nhờ có Đảng, có Bác, đất nước Việt Nam mới có cuộc sống thanh bình và tươi đẹp như hôm nay. *“Ta muốn ôm/ Cả sự sống mới bắt đầu mơ mơ...”*, *“Hồ Chí Minh chỉ là người có thể/ Dưa con thuyền Tổ quốc đến vinh quang...”*, bởi vì Đảng ta có tư duy mới, tươi trẻ, năng động, phát hiện được vấn đề mới và luôn quyết đoán, vững vàng chèo lái đưa đất nước vượt qua mọi “thác ghênh” cập bến vinh quang - *Đảng là niềm tin tất thắng của cách mạng Việt Nam* - đã tạo niềm tin lớn của nhân dân với Đảng trong chặng hành trình đi tới thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bức tranh toàn cảnh đất nước Việt Nam sau hơn 30 năm đổi mới được khẳng định: Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp.

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969-2019) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, chúng ta càng thấy sâu sắc hơn nội dung lời căn dặn của Người về nhiệm vụ hàng đầu là xây dựng và chỉnh đốn đối với Đảng cầm quyền là làm cho Đảng “phải xứng đáng là người lãnh đạo, đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, phải làm cho đảng viên “thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”. Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nghiêm túc học tập và làm theo Di chúc của Người, kế thừa, phát triển, vận dụng sáng tạo lời chỉ giáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với hoàn cảnh lịch sử mới; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự đề ra những chuẩn mực “làm theo” Bác.