

NGÔN NGỮ VỚI VĂN CHƯƠNG

NGÔN NGỮ TRẦN THUẬT VÀ Ý THỨC PHÊ BÌNH NAM QUYỀN TRONG TRUYỆN NGẮN “VŨ ĐIỆU ĐỊA NGỤC”*

THE DISCOURSE AND AWARENESS OF MALE CHAUVINISM' CRITICISM
IN THE *VŨ ĐIỆU ĐỊA NGỤC*

HOÀNG DĨ ĐÌNH (HUANG YITING)

(PGS.TS; Đại học Ngoại ngữ ngoại thương Quảng Đông, Trung Quốc)

Abstract: Vo Thi Hao, a “rebelled” writer, has been contributing a lot to Vietnamese modern literature by creating short stories in her own style. *The Dance in the Hell* (*Vũ điệu địa ngục*) is such a case in point. In this paper, *The Dance in the Hell* will be analyzed from the aspects of the narrative discourse. It aims to demonstrate the writer's means and purposes of story creation through analyzing some plots where narrator types change.

Key words: Vo Thi Hao; *Vũ điệu địa ngục*; Narratorial discourse; Male Chauvinism Criticism.

1. Võ Thị Hảo, một trong những cây bút nữ nổi tiếng trên văn đàn Việt Nam những năm 80, 90 của thế kỷ XX, đã đóng góp cho nền văn học Việt Nam hiện đại một số lượng đáng kể những trang truyện mang phong cách riêng của mình là “không ua sự lệ thuộc”, “không thích lối mòn”. Bởi thế, bà được người đời phong tặng một vương miện là nhà văn nữ thích “tạo ra sự khác biệt”. Truyện ngắn *Vũ điệu địa ngục* là một trong những tác phẩm “tạo ra sự khác biệt” của bà. Bài viết này tiếp cận truyện ngắn *Vũ điệu địa ngục* từ khía cạnh *ngôn ngữ người trần thuật*, phân tích những tình huống cụ thể về việc thay đổi kiểu người trần thuật, nhằm thể hiện phương lược và mục đích của tác giả truyện ngắn này.

Truyện ngắn *Vũ điệu địa ngục* mở màn với một câu bộc bạch gần như hồi hận và bị ám ảnh sâu nặng của người trần thuật ngồi thứ nhất xung “tôi”: *Tôi ớn lạnh toàn thân khi nghĩ đến câu vồng*. Câu vồng vốn đẹp bảy sắc và huyền hoặc nay đã trở thành một ác mộng đối với “tôi”, bởi vì nó liên quan đến số phận của hai người đàn bà khốn nạn. Sự mở đầu “quái đản” này đã gây ấn tượng mạnh

cho người đọc về một câu chuyện mà “tôi” đã từng trải. Và cũng chính cái sự quái đản đó đã làm cho người đọc tin tưởng rằng truyện mà “tôi” sẽ kể là truyện có thật.

“Tôi” trong truyện là một nam thanh niên, kể về câu chuyện và quan hệ giữa “tôi” và “nàng” trong “khi ấy” - độ bốn năm trước, khi “tôi” mới 19 tuổi:

1. *Nàng* ra trường trước *tôi* bốn năm. *Tôi* nhớ ngày sắp mãn khóa, *nàng* tỏ ra hoang mang, như linh cảm một tai họa đang sập ập tới. Mắt *nàng* nhìn như vô hồn, nhiều khi gấp *tôi* mà *nàng* không hề trông thấy *tôi*. *Tôi* không hiểu tại sao.

Vậy mà trong lòng “tôi” vẫn luôn có “nàng”.

2. Mặc dù vậy, *tôi* không nghĩ đến ai ngoài *nàng*. Và không biết từ lúc nào, *tôi* cứ đóng đinh trong đầu ý nghĩ: chỉ cần bước một bước về phía *nàng*, *nàng* sẽ ở trong vòng tay *tôi*.

Lời kể trên của “tôi” cho thấy, hình như “tôi” và “nàng” có quan hệ gì vừa rất xa lạ lại vừa rất gần gũi. “Tôi” chú ý nhiều đến “nàng”, còn “nàng” thì không mấy chú ý đến

"tôi". Chính điều đó đã làm cho "tôi" nhớ dai về nàng. Cũng chính vì đang "kẻ" lại, nói đúng hơn là "nhớ" lại những câu chuyện của "tôi", nên khi triển khai truyện, "tôi" am hiểu về những tâm tư tình cảm, những tâm lí kì lạ của "tôi", nắm bắt được những thay đổi nhỏ nhoi của tâm lí "tôi". Để đi vào truyện, người trần thuật đã miêu tả rất tỉ mỉ tâm lí của "tôi" mỗi khi nhìn thấy chiếc cầu vồng. Và những câu văn miêu tả tâm lí đó đã chiếm hai bộ phận (trong tất cả 8 bộ phận, chia theo dấu sao*) của truyện.

Trong phần mở đầu truyện, người trần thuật vẫn chưa đi vào việc miêu tả cụ thể về sự tình, về "nàng", nhưng sự ám ảnh mạnh mẽ của "tôi" đối với chiếc cầu vồng đã được người trần thuật kể lại như sau:

3. Tôi ôn lạnh toàn thân khi nghĩ đến cầu vồng. Ôn lạnh khi *nướng* thấy những tia nắng vàng khé lao qua màn mưa. Khi đó, ngang nhìn thường *đã thấy* những chiếc cầu vồng bảy màu cong lung trên trời.

Trong câu trên, từ "*nướng*" đã phản ánh rất cụ thể tâm lí của "tôi" về cầu vồng: không phải nhìn thấy thật sự mà chỉ tưởng tượng đến thôi thì cũng đã có những biểu hiện mãnh liệt về sinh lí là "*ôn lạnh*", chưa kể đến khi đã thật sự nhìn thấy chiếc cầu vồng. Song, cũng thật thà kì, mỗi khi hổ có cái cảm giác ôn lạnh thì bầu trời lại xuất hiện ngay chiếc cầu vồng thật!

Với những câu miêu tả trên, qua những hoạt động tâm lí mạnh mẽ như vậy, người đọc không thể không tin rằng đây là một câu chuyện thật và nó đã xảy ra trong đời "tôi".

Tiếp theo, vẫn những đoạn văn miêu tả tâm lí của "tôi". Người trần thuật đã mạnh tay bóc bạch và mổ xẻ tâm lí của mình:

4. Khi ấy, *tôi*, một kẻ hèn, sẽ lùi vào nhà như một con chuột chui và đồ ra giường.

5. Giờ đây, *tôi* phi báng sự học. *Tôi đau khổ* vì *đã chót là một kẻ "cô học"* - như người ta thường nói.

6. ... Đốt sách, ấy là tôi muốn chết theo nàng... Nhưng vốn là kẻ hèn, tôi hoãn chết,

tôi tự nhủ: "*Phải thi tốt nghiệp rồi mới chết!*" *Thế là tôi đã tự thả tôi xông ra khỏi cái chết của nàng.*

Những tâm lí phức tạp như "hèn", "đau khổ", "muốn chết", "tự thả" (từ, câu in nghiêng ở trên) từng bước một kéo lên tâm màn của một câu chuyện bí hiểm chính như tên truyện của nó. Và người đọc cũng biết một sự thật là "nàng" đã chết. Nhưng tại sao "*tôi*" có những tâm lí ấy, "nàng" chết như thế nào và vì cái gì, người đọc vẫn chưa thể tìm thấy câu trả lời.

Với sự mở màn như thế, "*tôi*" đã thành công dẫn dắt người đọc bước vào câu chuyện của "*tôi*" và cùng trải nghiệm những đường đời, những tình cảnh mà "*tôi*" đã từng trải. Tiếp theo, người trần thuật kể lại, tâ lại hoặc nhớ lại những gì "*tôi*" đã nhìn thấy, nghe thấy, phục hồi lại những gì "*tôi*" đã từng làm dưới một tâm trạng có chút hối hận, đồng thời cũng có chút cầu may.

Theo lí thuyết của trần thuật học, khi người trần thuật xuất hiện trong văn bản với tư cách là một người đang kể về những sự tình của bản thân mình, thì lúc đó, chính người trần thuật đã được nhân cách hóa là một cá nhân trong truyện. Những trần thuật của một cá nhân luôn mang đậm sắc thái tư từ trong việc trần thuật. Nhiều khi, một người trần thuật - nhân vật thường hay "*tuyên bố*" rằng những gì đang được kể là sự thật trâm phán trám. Những sự tình đang được trần thuật có đúng với sự thật, có phải là hư cấu hay không, chúng ta có thể nắm bắt qua *ngữ nghĩa* của những từ ngữ được dùng trong quá trình trần thuật của người trần thuật.

Trong các ví dụ 1 - 3 ở trên và 8 - 9 dưới đây, người đọc bắt gặp những từ ngữ biểu thị ý nhận thức, nhận định, ý nghĩ của người như "nhớ", "nghĩ", "mường tượng", "thêu dệt". Nghĩa là, người trần thuật "*tôi*" đang *phục hồi* lại những gì "*tôi*" đã từng làm trong một tâm trạng vừa thường thức vừa ngầm nghĩa hon là hối hận. Hiển nhiên, người đọc dễ cảm nhận được sự tồn tại của người trần thuật

ngôi thứ nhất xung “tôi”. Bởi vì trong truyện, “tôi” không bô qua những cơ hội bộc bạch để chứng tỏ câu chuyện này là có thực, để giành lấy sự đồng cảm của người đọc. Những câu ví dụ trên đã chứng tỏ điều ấy. Vấn đề này liên quan đến vai trò của người trần thuật. Khi trình bày đến khái niệm về *lời nói của người trần thuật* (narratorial discourse), Jacobson đã khẳng định rằng, một trong những vai trò của nó là *thuyết phục*, tức những lời nói của người trần thuật phải làm sao thuyết phục được người tiếp nhận trần thuật tin tưởng ở mình. Để đạt được mục đích này, người trần thuật sẽ dùng mọi hình thức, hoặc suy luận về lôgic, hoặc kêu gọi bằng tinh cảm thiết tha, hoặc miêu tả một cách hợp tình hợp lý về hoàn cảnh, nhân vật và tâm lý nhân vật, v.v.

Trong truyện *Vũ điệu địa ngục*, những câu văn, đoạn văn miêu tả về tâm lí của “tôi” nghĩ về “nàng” về chính mình (như các ví dụ 1-6 ở trên và 8-9 dưới đây), trong câu chuyện giữa “tôi” và “nàng”, trong tình cảnh hồi tưởng về “nàng” đã chiếm biên độ rất lớn của truyện. Xin đọc tiếp những ví dụ dưới đây:

7. Ngày ngày tôi không trông thấy dáng nghênh nghিêng mềm mại như lá tóc tiên trên chiếc xe đạp màu xám xin nữa.

8. Như thế, nghĩa là nàng đang ngồi nhà. Nàng nghĩ chờ việc sau khi ra trường. Tôi mường tượng, sau vài tháng nghỉ ngơi, da nàng sẽ càng trắng muốt và mím cười vu vơ.

Những suy tưởng về nàng của “tôi” mang đậm màu sắc chủ quan của một chàng trai 19 tuổi vừa nhút nhát lại vừa táo tợn:

9. Tôi... *thêu dệt* rất nhiều viễn ảnh. Dù nhút nhát, tôi vẫn nghĩ nàng sinh ra là để cho tôi. Gia đình tôi khá giả, không ua tôi lấy vợ nghèo.

10. Vì nàng nghèo mà. Đẹp trai như tôi, con nhà giàu. Yêu nàng, đó đã là một việc làm gần như từ thiện.

Dường như người đọc đã được thuyết phục rằng “tôi” yêu “nàng” đến mức bô mặc tất cả. Nhiều lần, “tôi” đã “đánh ghen” như người đang yêu và “run lên giật dữ, như

chính mình bị xúc phạm” khi nghe thấy hàng phô xi xào về nàng. Qua những ý nghĩ viên vông của “tôi” đối với “nàng”, người đọc nhận biết được “tôi” là một chàng trai như thế nào (như các ví dụ 2, 6, 9, 10). Một mặt, cho dù “tôi” mới chỉ có 19 tuổi, cho dù “tôi” nhút nhát, “tôi” kẽ hèn, chưa có từng trải gì về cuộc đời, nhưng “tôi” vẫn yêu “nàng”. Mặt khác, “tôi” là một người có vị trí xã hội cao hơn “nàng” (“tôi” đẹp trai, “tôi” con nhà giàu, “tôi” kẽ có học... “nàng” con nhà nghèo...), “tôi” cho rằng “nàng” là của “tôi”, “tôi” yêu “nàng” là thứ ân huệ đối với “nàng”. Với những quan niệm như vậy, khi “tôi” kể lại chuyện của “tôi” và của “nàng”, giọng trần thuật của “tôi” đã mang màu sắc của tư tưởng nam quyền phong kiến. Các câu bộc bạch của “tôi” như “yêu nàng, đó đã là một việc làm gần như từ thiện” hay “Dù nhút nhát, tôi vẫn nghĩ nàng sinh ra là để cho tôi”, “nàng sẽ ở trong vòng tay tôi”... thể hiện rõ điều đó.

Những phân tích trên cũng cho thấy một “sự thật” hiển nhiên, cái gọi là “chuyện tình” giữa “tôi” và “nàng” chỉ là chuyện tình đơn phương do “tôi” mường tượng ra mà thôi. Chính “tôi” cũng đã tinh ngô và từng thô lỗ điều đó qua lời bộc bạch. Sau khi “tôi” đã bước một bước về phía “nàng”, tỏ lòng với “nàng” và bị từ chối: “Tôi sững sốt nhìn theo nàng, rồi nghĩ lại: ô hay! Tôi đã ngô với nàng lời nào đâu mà có quyền ghen kia chứ!”

Và hình như bị chấn thương mạnh sau con bì cự tuyệt, “tôi” fit miêu tả về những hoạt động tâm lí “nhớ, nghĩ, mường tượng...” của riêng “tôi” nữa, mà chuyển sang (bắt đầu từ phần thứ bảy) miêu tả những cảnh vật, những biểu hiện của người chung quanh “tôi” - miêu tả những gì “tôi” nhìn thấy hơn là những gì “tôi” nghĩ ra. Về sự chuyển biến đó, “tôi” đã viện cớ và trút bỏ hết mọi trách nhiệm sang bên “nàng”: “Một tuần, rồi ba tuần qua đi. Vì hòn giận, tôi chưa sang gặp nàng”.

Sau đó, “tôi”, người trần thuật - nhân vật chính trong truyện đã tự hoàn thành sự

chuyển biến về vai người trần thuật: từ *Người trần thuật đứng bên trong truyện đóng vai nhân vật chính đến Người trần thuật đứng bên trong truyện đóng vai người quan sát*. Hãy xem các đoạn trích sau đây:

11. Hôm ấy, mưa rơi, tôi bỗng thấy bên nhà nàng xôn xao. Người chạy ra chạy vào hốt hải.

12. Tôi hối hả nháo sang. Đúng rồi. Mẹ nàng bị ngất. Bà nằm lặng phắc trên giường. Mấy bà mấy cô kê đang xoa ngực, người rọi rứt hú gọi hồn bà.

13. Nhưng ở trong nhà, phía bể nước, còn đông người hơn. Tôi thấy một ông bác sĩ to béo, mặt tái xanh từ trong nhà bước ra, khoát tay vẻ tuyệt vọng.

14. Tôi thận trọng bước vào phòng tắm kiểu cổ - vật còn lại duy nhất gọi nhớ rằng chủ nhân nó ngày xưa vốn là dòng quý phái. Ở đó đang đông người. Người ta đang chăm sóc nhìn cái gì đó. Và thật lạ, hoàn toàn im lặng, đến cả một tiếng thở mạnh cũng không nghe thấy.

15. Khi đó, ngoài trời mưa tạnh. Mặt trời rót lại phun ra những luồng vàng đỏ chiếu nghiêng. Và qua cánh cửa giờ đây ai đã mở rộng, tôi nhìn thấy một cầu vồng ngoạn ngogene đỏ bảy màu trên trời. Ánh đỏ lục của chiếc cầu vồng hắt xuống bồn tắm như một dải voi oan nghẹt kéo dòng máu từ trong bồn tắm vụt lên trời.

Phần thứ bảy của truyện hầu hết là những nội dung miêu tả về những tình cảnh “tôi” đã từng nhìn thấy: Những gì đã xảy ra (Nàng tự tử và mẹ nàng bị ngất đi); phản ứng của mọi người xung quanh (Người chạy ra chạy vào hốt hải, người chăm sóc nhìn cái gì đó, người mặt tái xanh từ trong nhà bước ra...); những gì “tôi” đã từng nghe thấy (tiếng động xôn xao, tiếng gọi rót rít và tiếng... im lặng); khung cảnh vật của sự tĩnh (Ánh tà hắt nghiêng qua cửa sổ, trời mưa tạnh và chiếc cầu vồng ngoạn ngogene đỏ bảy màu trên trời...), trạng thái của “tôi” (Tôi hối hả nháo vào, tôi thận trọng bước vào...). Những tinh từ, trạng

tử được in nghiêng trong những đoạn trích trên đã tái hiện một cách chân thực tình cảnh lúc “nàng” tự hủy. Cùng với sự biến đổi về vai, từ nhân vật chính của truyện sang người quan sát đứng bên lề của truyện, giọng kể của người trần thuật “tôi” lúc này cũng đã thay đổi hẳn. Người trần thuật không còn miêu tả bí mật về hoạt động tâm lí của “tôi” với giọng kể trầm lắng như phần trước, người đọc không còn đọc thấy giọng vừa có phần kiêu ngạo và già thế cũng như ưu thế của “tôi”, vừa có phần thương tiếc, áy náy về cái chết của “nàng” ở người trần thuật, chỉ thấy giọng kể của người trần thuật ngoài sự ngạc nhiên vẫn chỉ ngạc nhiên mà thôi. Thỉnh thoảng, giọng kể của người trần thuật còn rất mực bình tĩnh vì đã chú ý đến những thay đổi rất chi tiết trong một hoàn cảnh rối loạn mà mọi người đang bị bất ngờ và kinh khủng: “Và qua cánh cửa giờ đây ai đã mở rộng, tôi nhìn thấy một cầu vồng ngoạn ngogene đỏ bảy màu trên trời”.

Điểm xuyết trong những miêu tả về hoàn cảnh, về người chung quanh đó, người trần thuật còn miêu tả lại tâm trạng của mình khi ý thức rằng có chuyện gì đã xảy ra: “Một luồng điện bổng dầu như đập mạnh vào trí giác tôi, khiến tôi cảm thấy rợn người”. Đến tận giây phút chấn động ấy, “tôi” vẫn không bỏ qua cơ hội trách móc nàng. So với những hoạt động tâm lí của “tôi” đã được người trần thuật cũng là “tôi” miêu tả trong phần trước của truyện, sự trách móc này chỉ thoáng qua rồi tắt hẳn:

16. Không kêu được một tiếng. Nhưng tôi hiểu ngay đó là nàng. Nàng đã hẹn gặp tôi như thế sao?

Qua sự khảo sát và phân tích, chúng tôi thấy trong truyện kể *Vũ diệu địa ngục*, không phải lúc nào cũng chỉ một vai trần thuật nào đó dẫn dắt suốt cả quá trình trần thuật. Người trần thuật có thể thay đổi vai trò và vị trí của mình trong truyện tùy theo trường hợp và nhu cầu của việc trần thuật.

Về cơ bản, *Vũ diệu địa ngục* được triển khai dưới giọng trần thuật của người trần

thuật ngữ thứ nhất “tôi”. Câu chuyện có liên quan đến “tôi” nhưng không hoàn toàn là của “tôi”. Đó là câu chuyện “tình yêu” chớm báu đầu rồi bị kết thúc không hậu của “tôi”, nhân vật chính của truyện có hai: một là “tôi”, nam thanh niên 19 tuổi, một là “nàng”. “Nàng” đã từng xuất hiện trong đời sống của “tôi” và để lại ấn tượng sâu sắc trong “tôi”. Đặc biệt là, cái chết của “nàng” đã gây tác động mạnh trong đời “tôi”. “Tôi” là người quan sát trong các sự tình có “nàng” và kể lại những sự tình đó với một niềm nhìn và giọng điệu của người có mặt trong sự tình, đồng thời cũng có phần tham gia vào sự tình.

Tên đây, chúng tôi đã phân tích những biểu hiện của người trần thuật ngữ thứ nhất là nhân vật chính “tôi” trong truyện ngắn *Vũ diệu địa ngục*. Nhưng những biểu hiện của “nàng” - nhân vật chính khác trong truyện vẫn còn mơ hồ, đặc biệt là về cái chết của “nàng” vẫn còn nhiều nghi ngờ. Dưới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu về những thắc mắc đó.

Trong phần cuối của truyện, như đã hoàn tất nhiệm vụ của mình, người trần thuật “tôi” im hơi lặng tiếng. Cây gậy điều khiển của người trần thuật “tôi” cũng chuyển sang tay một người trần thuật khác, người trần thuật toàn tri. Câu chuyện đã di đến một ngã tư, một bước ngoặt hệ trọng. Sự hiện diện và biến mất của người trần thuật toàn tri quả thật chỉ trong chớp nhoáng, với một câu trần thuật mạnh như sét đánh ngang tai: “Lá thư tuyệt mệnh: ...” vén vẹn 4 âm tiết, uy lực của người trần thuật toàn tri đã đủ mạnh để hướng dẫn người đọc bước vào một thế giới trần thuật khác hẳn với thế giới trần thuật của “tôi”, do chính “tôi” triển khai trong phần nội dung trước khi lá thư tuyệt mệnh xuất hiện.

Trong *Vũ diệu địa ngục*, “nàng” cũng là một nhân vật chính, là đối tượng được miêu tả và được tiêu diệt hóa, đã tồn tại trong kí ức của nhân vật “tôi”. Khi câu chuyện mới mở đầu, “nàng” đã chết. “Nàng” chết lúc nào, vì sao chết, không ai biết, kể cả “tôi” cũng

không hề biết. Cho đến khi gần hết truyện, do sự xếp đặt của tác giả tiêm ẩn, “nàng” mới được dịp “hồi sinh” và “kể” lại câu chuyện của mình bằng một hình thức đặc biệt là *Lá thư tuyệt mệnh*.

Thông thường, nhân xung được sử dụng trong thư là ngôi thứ nhất, người viết lá thư tức người trần thuật của bức thư đó là vai chính, là “tôi” - được gọi đúng nghĩa của nó vốn có. Trong “lá thư tuyệt mệnh”, người trần thuật là *con*, (tức *nàng* trong đôi mắt của “tôi”) - người trần thuật thứ nhất của câu chuyện, người tiếp nhận ở đây là “mẹ” - người dàn bà muôn kéo cầu vòng xuống ở phần đầu của truyện. Trong cuộc giao tiếp giữa “con → mẹ” bằng lá thư như vậy, nhân xung *con* tương đồng với nhân xung ngôi thứ nhất *tôi*, *tôi* “dang” hồi ức và kể lại câu chuyện của chính bản thân mình.

Thư từ là một hình thức giao lưu thông thường giữa người với người. Trong bất cứ một lá thư nào, người ta hỏi thăm nhau, trao đổi thông tin với nhau, gửi gắm tình cảm cho nhau. Đặc biệt, với hình thức thư, người ta dễ thở lộ tâm tư tình cảm của mình mà ngày thường ngại bộc lộ hay không tiện thở lộ bởi một lý do gì đó. Cụ thể trong trường hợp của *Vũ diệu địa ngục*, chính nhờ lá thư, chính trong lá thư, “nàng” mới được dịp kể lại cảnh ngộ của mình và tự biện minh cho mình.

Nhưng trái lại, đó là một lá thư tuyệt mệnh! Khi nàng còn sống, không ai cho nàng cơ hội, chắc cũng không ai tin những gì nàng nói nếu như nàng có cơ hội để nói (xem hai đoạn trích dưới đây). Có thể nói, trước khi lá thư tuyệt mệnh xuất hiện, câu chuyện *Vũ diệu địa ngục* hoàn toàn nằm dưới sự điều khiển của “tôi” - người trần thuật thứ nhất, nam thanh niên 19 tuổi đó, mọi nhận xét, đánh giá, bình luận và miêu tả đều xuất phát từ điểm nhìn của “tôi”. Những nhận xét, đánh giá, bình luận và miêu tả về “nàng” đều mang sắc thái chủ quan của “tôi”, “nàng” không hề biết được. Và hình như, “tôi” có tình không cho “nàng” cơ hội để biện minh, cho đến khi nàng

chết. Tuy đây là một câu chuyện về “tôi” và “nàng”, nhưng đọc gần hết cả truyện cũng chỉ thấy những cuộc giao lưu trực tiếp của hai nhân vật trên có vén vẹn hai đoạn như sau:

Đoạn 1:

Lần ấy, tôi nhớ, tôi từng đánh bạo đi qua, đánh bạo nói một câu cho có chuyện, chỉ cốt để được đắm chút sию trong luồng sóng sánh của nàng:

- Thùy Châu sắp ra trường rồi, thích thật!

Một bóng mây sa làm sầm tôi mắt nàng.
Nàng thót bàng quơ:

- Thích ư?!

Đoạn 2:

Tôi còn nhớ rõ lắm. Có một linh cảm gì đó nhắc tôi rằng không được trì hoãn. Hôm ấy, tôi đánh bạo hẹn nàng:

- Ngày mai Thùy Châu có rỗi không? Tôi muốn mời Thùy Châu đi chơi, nói câu chuyện.

Có lẽ trông tôi *hàn học* lắm nên nàng ngạc nhiên. Nàng nói:

- Tuần sau nhé. Tuần tới tôi mới rỗi.

Tôi lập tức *gắn giọng* như một người yêu đang con ghen:

- Đạo này tôi thấy Thùy Châu khác quá rồi. Nên nghĩ đến chuyện “giữ lấy lè” đi thi hơn...

Tôi tưởng nàng sẽ co rúm lại trước lần roi quát. Được thế thì tôi *hở hê* lắm. Nhưng thật lạ. Mặt lạnh bỗng, nàng nhìn nghiêng sang tôi, bỏ đi, để lại một lời nói lanh lẹ:

- Rỗi lè cũng chẳng còn đâu mà giữ...

Trong hai cuộc thoại trên, người trần thuật thứ nhất “tôi” là người hoàn toàn nắm quyền chủ động, từ khi bắt chuyện cho đến khi kết thúc cuộc thoại. Và hai cuộc thoại trên cho thấy nàng ít nói (có lẽ vì không có dịp nói, hoặc không có gì để nói), “thót bàng quơ”, “lạnh bỗng” và “lanh lẹ”. Những từ “*hàn học*”, “*gắn giọng*”, “hở hê” cũng đã bộc lộ phần nào tâm trạng của “tôi”: “tôi” không cho phép “nàng” không coi trọng tôi vì tôi hơn nàng về mọi mặt. Mấy câu nói ở đoạn 2 trên đây cũng minh chứng thêm “tôi” là người

mang tư tưởng nam quyền. Thái độ của “nàng” khiến “tôi” bức tức không được hà hê, nên đã dẫn đến kết quả là “tôi” im lặng (như chúng tôi đã phân tích ở phần trên bài viết này). Điều quan trọng là, hai cuộc thoại trên *được hồi phục qua sự nhớ lại của “tôi”*. Rõ ràng, kể cái gì và kể như thế nào, hoàn toàn là do “tôi” - người trần thuật thứ nhất quyết định và xếp đặt.

Những ví dụ đã nêu ở trên cho thấy, trong *Vũ điệu địa ngục*, nhân vật “nàng” không được quyền đề nói khi “nàng” còn sống bởi vì người trần thuật “tôi” không cho phép “nàng” được nói! Người trần thuật chỉ kể về những gì mình nghĩ, những gì mình “nhớ lại”, còn sự thực như thế nào, “nàng” đã gặp phải khó khăn gì và vì sao chết... thì chỉ đến khi “nàng” chết và để lại lá thư tuyệt mệnh (may thay, “nàng” đã viết lá thư đó) mới được vỡ ra hết. Với “lá thư tuyệt mệnh”, “nàng” mới được dịp tự biện minh. Đến đây, người trần thuật của câu chuyện cũng thay đổi hẳn, mở ra trước mắt người đọc một câu chuyện về “nàng” khác hẳn với câu chuyện về “nàng” trong mắt “tôi”. Tất nhiên, giọng trần thuật và điểm nhìn cũng thay đổi luôn. Cái dòn bẩy trần thuật lại thiên về phía nàng hồn hôi, mọi nhận xét, đánh giá, bình luận và miêu tả đều xuất phát từ chủ quan của bản thân “nàng”. Không thể phủ nhận rằng, bàn tay khéo léo và bí ẩn của một người trần thuật toàn tri (như trên đã phân tích) đã đẩy câu chuyện bập bênh từ bờ vực này sang bờ vực khác.

Lá thư tuyệt mệnh đã tái hiện quá trình đi xin việc và những trở ngại trên con đường đi xin việc của “nàng”. Đọc kỹ, người đọc sẽ thấy đó là một bức thư tố cáo các thói hư tật xấu của thời hiện đại, than vãn số phận “sinh bất phùng thời” của một cô gái xinh đẹp vốn trinh bạch hon là một bức thư tự biện minh của nàng:

- Mẹ ơi! Con biết những dòng đã viết và đang viết tiếp đây làm đau lòng mẹ. Nhưng mẹ ơi. Thế hệ của chúng con khác thế hệ e dè

của mẹ. Chúng con đi đến tận cùng nên nhiều khi tàn nhẫn. Trước khi chết, *con phải cắt được lời sám hối, cho lòng thanh thản.*

- Ba năm trời con đi xin việc. Sinh "bất phùng thời", con lê chan di gõ cửa khập noi bằng *lòng trinh bạch và nắm tay rõ ràng không*. Người ta trả lời "hết chỗ! Chính chúng tôi đây cũng chưa biết rằng sẽ ra sao!".

Có người ghé tai con: "*Phải có vấn đề đầu tiên*". Cô đi tay không như thế, một đời cũng không xin được việc.

- Và thế là, cuối cùng, con tim được một cách: Bán máu. Máu đó thuộc về con. Còn cuộc đời này chẳng có gì là của con nữa, ngoài mẹ ra.

Bán máu cũng không đơn giản, mẹ ơi! Nhiều người muốn bán máu lắm. Đó là những kẻ lười biếng khỏe mạnh và những kẻ tuyệt vọng khỏe mạnh. Muốn bán máu suôn sẻ, phải qua đầu nậu máu. Mẹ không biết đâu.

- Mẹ ơi! Quà cáp cũng chẳng ăn thua. Người ta nói rằng *con là một món hời mọi quà cáp* và nhìn vào ngực con. Con đi, ngày hôm nay khấp khởi hi vọng để rồi ngày mai thất vọng như một quả bóng xẹp. Vận rủi cứ đeo đuổi con mãi.

Nhiều lần người ta mặc cả thảng với con. Lúc đầu con cảm thấy. Con thét vào mặt một trong những kẻ đó "Đồ vô lại"...

Và đã đến lúc, máu con không dùng được vào việc gì nữa: bán nhiều lần quá con mắc bệnh suy túy. *Thế là hết.*

Những trích đoạn trên đây đã quá dù dể cho ta thấy rõ "*nàng*" đã gặp những gì trong ba năm đi xin việc và tại làm sao "*nhẫn tâm*" từ bỏ người mẹ già ra đi mãi mãi. Lá thư tuyệt mệnh viết dưới điểm nhìn của một cô gái trong một xã hội hiện đại đầy rẫy những dục vọng ham muôn, mùi tanh tiền bạc, cạnh tranh ác liệt... Trong một xã hội như vậy, cô gái vốn áp ủ những hi vọng tốt đẹp đã thất vọng rồi tuyệt vọng và cuối cùng, buộc phải chấp nhận luật chơi của xã hội đó. Nhưng, cô gái vẫn không thể tránh khỏi vận mệnh "*bị*

thải": vẫn không xin được "một công việc ra công việc", vẫn không được "đàng hoàng nuôi mẹ" mà còn "mắc bệnh suy túy". THẾ LÀ HẾT! Tất cả những cảnh ngộ của cô gái được tái hiện bằng việc miêu tả những cảm nhận, cảm xúc và nhận xét của "*con*" - nhân vật ngôi thứ nhất trong bức thư - với điểm nhìn của một cô gái mới tập tành bước vào đời, vẫn còn nhiều bỡ ngỡ đối với cuộc sống, đời người và xã hội. Song, chính cô gái này đã hoài nghi xã hội đó, thấy cảm phản về những gì xã hội đó mang lại cho cô. Bất lực, cô gái dành chống đối bằng phương pháp cực đoan: tự tử. Thông qua lá thư tuyệt mệnh của "*nàng*", người đọc đã nhìn thấy một cách chân thực thế giới được cô gái miêu tả, cảm nhận những điều cô gái đã cảm nhận và cùng trải nghiệm những cảnh ngộ của cô. Đó chính là sức lực mãnh liệt và điều kiện thuận tiện của điểm nhìn nhân vật ngôi thứ nhất, nó có thể mang lại cho người đọc những cảm giác chân thực, khả tin về thế giới được miêu tả của người trần thuật ngôi thứ nhất xung "*con*".

Xét dưới khía cạnh của người trần thuật, truyện ngắn *Vũ điệu địa ngục* có thể chia thành ba phần theo từng kiểu người trần thuật. Phần đầu, truyện được kể bằng kiểu người trần thuật nhân vật đứng bên trong truyện là nhân vật chính - "*tôi*" 19 tuổi. Phần giữa, truyện được kể bằng người trần thuật đứng bên trong truyện là người chứng kiến. Tuy rằng người trần thuật vẫn tự xưng "*tôi*" nhưng ở phần này "*tôi*" không còn là nhân vật chính của truyện mà chỉ là một người cùng xuất hiện trong truyện và đã từng chứng kiến các sự tình diễn ra của truyện. Phần cuối, truyện được kể bằng người trần thuật nhân vật đứng bên trong truyện là nhân vật chính - Thùy Châu. Đó là "*nàng*" trong đôi mắt "*tôi*". Thùy Châu đã tự xưng "*con*" để kể chuyện mình với hình thức thư gửi cho "*mẹ*" (và gửi cho cả người đọc). Với một sự xếp đặt như thế, sự thực về "*nàng*" và tất cả mọi nghi ngờ

về nàng của “tôi” đã được phơi trần được giải đáp trước mắt mọi người. “Nàng” chỉ có thể tự biện minh cho mình bằng lá thư tuyệt mệnh! Những cái uất ức, những nỗi buồn đau của một nữ sinh viên xinh đẹp “sinh bất phùng thời” cũng như những nỗi niềm lưu luyến của một người con gái đối với người mẹ già nua cõi cút đã chảy suốt trong lá thư. Mà những thứ tình cảm đó, không một kiểu người trần thuật có thể kể lại và bày tỏ một cách chân tình, sâu sắc và thấu đáo như thế dù là người trần thuật nhân vật xung “tôi” đã tham gia vào truyện hoặc người trần thuật toàn tri như Thượng đế. Người trần thuật ấy chỉ có thể là người trần thuật nhân vật xung “con” trong quan hệ mẹ - con! Lá thư tuyệt mệnh quả là một con dao sắc nhọn trong *Vũ diệu địa ngục*.

Với một tên truyện đầy màu sắc huyền ảo, Võ Thị Hảo đã vẽ cẩn kẽ một bức tranh sống động và gần gũi với đời sống hàng ngày của chúng ta bằng những sự thật quen thuộc nhưng bị che lấp trong muôn màu của cuộc sống và bị lãng quên trong những nẻo đường khúc quanh của đời người. Sự thành công của truyện thể hiện ở hai phương diện. Phương diện thứ nhất là nhờ sự lựa chọn và sắp đặt về kiểu người trần thuật nhân vật xung “tôi” - nam thanh niên 19 tuổi và kiểu người trần thuật nhân vật xung “con” - “nàng” trong đời mắt của “tôi”. Phương diện thứ hai là ở phương thức tổ chức truyện: hai phần ba nội dung truyện do “tôi” nhớ lại và tái diễn, còn lại một phần ba do “nàng” “nói” ra bằng lá thư tuyệt mệnh.

Việc lựa chọn kiểu người trần thuật khác nhau trong khi trần thuật liên quan mật thiết đến sách lược và mục đích trần thuật của tác giả tiềm ẩn. Hai thứ đó cùng làm khơi dậy lên chủ đề và ý nghĩa của tác phẩm. Trong truyện ngắn *Vũ diệu địa ngục*, người trần thuật biến chuyển giữa kiểu người trần thuật nhân vật xung “tôi” và người trần thuật nhân vật xung “con”. Trong phần đầu của truyện, “tôi” đã kể

lại sự tình (mối tình mơ màng của “tôi” đối với “nàng”) diễn ra giữa “tôi” và “nàng”. Phần cuối của truyện, “con” đã kể lại cho “mẹ” biết những gì đã xảy ra trong ba năm trời “con” đã xin việc mà quá trình đó người khác - dầu rằng là “tôi” hay “mẹ” cùng xuất hiện và hoạt động trong truyện - không hề biết đến. Sự chuyên biến như vậy nhằm tái hiện một cách chân thực những cảnh ngộ, những suy nghĩ trong quá trình xin việc cũng như tình cảm dành cho mẹ của “con”. Nhưng xét cho cùng, vấn đề lựa chọn kiểu người trần thuật nằm trong diện sách lược trần thuật của tác giả.

Sách lược trần thuật của *Vũ diệu địa ngục* trước hết thể hiện qua tên truyện. Bốn âm tiết *Vũ diệu địa ngục* đã mang lại một chấn động rất mạnh cho tâm lí người đọc bởi tinh xung đột được hàm chứa trong đó. “Vũ diệu” vốn chỉ một bản nhạc đậm cho những động tác nhảy múa, thường đem lại cho người xem những cảm giác vui sướng, dễ chịu, là một sự hướng thụ cao sang. “Địa ngục” là “nơi đầy đọa linh hồn người có tội ở dưới âm phủ, theo quan niệm của một số tôn giáo” (theo Từ điển tiếng Việt), nơi mà hễ ai nhắc tới nó thì người ta sẽ rợn tóc gáy! Hai thứ tương phản tuyệt đối như thế này đã đi cùng nhau để làm txa đe của truyện. Một tên truyện như thế đã dự báo tính bi kịch của số phận nhân vật cũng như kết cục của truyện.

Thứ hai, sách lược trần thuật của *Vũ diệu địa ngục* được thể hiện ở thời gian trần thuật. Thời gian trần thuật liên quan đến việc tổ chức truyện. Truyện được bắt đầu bằng những dòng suy tư về quá khứ trong kí ức của “tôi”. Thông thường, những sự kiện có thể trường tồn trong kí ức của con người ta, không bao giờ phai mờ nhạt bởi sự trôi đi của thời gian vũ trụ, át mang nặng sắc thái cảm tri cá nhân. Nó đến từ chiều sâu nhận thức, thái độ và giá trị quan của người đó đối với sự kiện. Dẫu rằng trí nhớ con người đã

ghi chép chân thực những sự kiện từng hiện hữu, nhưng bản thân hồi ức chỉ là một ảo giác vì sự kiện đó đã biến mất trong quá khứ. Do mức độ ghi nhớ về sự kiện không đồng đều, những sự kiện được ghi chép trong trí nhớ chắc có phần xê dịch và tất nhiên, tính chân thực của hồi ức sẽ lệch chuẩn rồi sau đó, trực tiếp tác động đến tính chân thực của việc trân thuật. Hơn nữa, người ta nhớ lấy cái gì và quên đi cái gì đều đã qua một sự lựa chọn nhất định trong tiềm thức. Kí ức của người trân thuật cũng mang tính lựa chọn (lựa chọn những sự kiện để nhớ và để trân thuật). Nghĩa là, những sự kiện được kể có thể không còn được giữ nguyên như nó mới xảy ra. Điều này sẽ tác động mạnh đến tính可信 của việc trân thuật. Những sự kiện được phóng đại trong kí ức thường dễ được coi trọng, người trân thuật có thể kể tì mi chi li về sự kiện đó và diễn tả những cảm tưởng, bình luận vân vân về sự kiện. Vậy nên, trong trường hợp của *Vũ diệu địa ngục*, những kí ức về "nàng" của "tôi", những lời kể gồm các từ ngữ như "nghỉ", "nhớ", "ý nghĩ", "thêu dệt"... để thuật lại, miêu tả lại sự tình, được mấy phần trăm đáng tin cậy, tính chân thực ở mức cao hay thấp? Sự thật "tôi" nhìn thấy và kể lại có phải sự thật nó vốn có? Lá thư tuyệt mệnh là câu trả lời xác đáng. Câu chuyện *Vũ diệu địa ngục* cũng châm dứt bởi lá thư tuyệt mệnh.

2. Thay lời kết

Không thể không thừa nhận rằng, Võ Thị Hảo đã sắp xếp khéo léo thứ tự kể chuyện của hai vai trân thuật. Người trân thuật thứ nhất là người trân thuật ngôi thứ nhất xung "tôi" mở màn câu chuyện và kể, thực ra là *nhớ lại* những sự tình mà "tôi" đã *nhin thấy* *dù bốn năm trước đây*. Người trân thuật thứ hai là người trân thuật ngôi thứ nhất xung "con" *kể lại* bằng lá thư tuyệt mệnh những sự tình mình đã từng *trải nghiệm* đau khổ trước khi

giã từ cõi người. Cuộc gặp gỡ giữa hai vai trân thuật "tôi" và "con" trong truyện đã gây sự xung đột mãnh liệt ở chỗ ai đã phản ánh bộ mặt chân thực của sự thật. Câu chuyện *Vũ diệu địa ngục* cũng chấm dứt bởi lá thư tuyệt mệnh. Thủ hồi, giá như phương thức trân thuật và tổ chức truyện hoàn toàn khác, liệu trình độ "nổi loạn" và sức lực vạch trần, phê phán hiện thực của truyện vẫn được lớn mạnh như vậy không?

Truyện ngắn *Vũ diệu địa ngục* cho thấy, sách lược trân thuật mà tác giả đã lựa chọn trong truyện là một công cụ trực chi chủ đề tác phẩm. Võ Thị Hảo đã xây dựng thành công nhân vật nữ ngày thơ, bé nhỏ và yêu đuối, bà đã đặt nhân vật của mình trong thế đối lập với một thế giới nam quyền. Dù đã "chống lại", nhưng nàng vẫn không sao thoát ra khỏi được định mệnh và trạng thái bi kịch của thân phận nữ trong một xã hội vẫn nhiều bất công về mọi mặt, trong đó, có vấn đề bình đẳng giới.

* Đây là một trong những bài viết thể hiện thành quả nghiên cứu của Đề tài "Văn học nữ Việt Nam thời kì Đổi mới" (13BBW027) do chính phủ Trung Quốc tài trợ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Thị Thu Thủy (2004), "Về khái niệm truyện kể ở ngôi thứ ba và người kể chuyện ở ngôi thứ ba", *Tự sự học*, tr. 134-145, Nxb. Đại học Sư phạm, Hà Nội

2. 谭君强: 《叙述理论与审美文化》, 北京, 中国社会科学出版社, 2002年。

3. 董小英: 《叙述学》, 北京, 社会科学出版社, 2001年。

Nguồn:

Võ Thị Hảo: *Truyện ngắn Vũ diệu địa ngục* trong "Truyện ngắn bốn cây bút nữ - Phan Thị Vàng Anh, Võ Thị Hảo, Lý Lan, Nguyễn Thị Thu Huệ" do Bùi Việt Thắng tuyển chọn, giới thiệu, Nxb. Văn học, 2001.