

天 南 四 至 路 圖 書 引

夫天地開闢自有界限天体圓傾乎西北而致山地体方缺于東南而積海故中正為中國四角為四夷東南秀出文明與中國同而西北鍼出剛勁與中國異理勢然也我安南地居中國之南沿而東形如衣帶上廣下狹地起崑崙分自東南黑水為界到五嶺間脉分三岐以入我國其上有赤水道為流入洮江中支峰嶺突兀自廣西小崑崙少祖而來逶迤迢遞卓立三島其地界為太原京北接山南海陽等處左支先分一簇山橫擋遠蜿抱蜒千里至欽州念州為城門關鎮

腰分侵雲一支名山名客星峰羅城卓卓凸出安子山牽父嶺西到古
拋山收六頭江灣迴其界為諒山安廣海陽等處右支引過哀牢插天之
甲層層疊疊響鼓之水棧棧洞洞崎嶇數千里至占城國為城郭中分自
南而北屹立拿圓山羅東山之輻輳聚百州之同歸其地為宣光興化山
西山南清華乂安順化廣南等處這個三支皆有山有水有陸路有水路
從來未有立圖以便人之往來者愚因草草四角路集為天南四至書圖
庶眾臥遊云爾

青江碧湖儒生中式杜伯氏公道甫撰

¹ Kỳ, do viết nhâm chữ Chi 支.

THIÊN NAM TỨ CHÍ LỘ ĐỒ THƯ DÂN

Phù thiên địa khai tịch, tự hữu giới hạn, thiên thể viên, khuynh hồ tây bắc nhi trí sơn, địa thế phương, khuyết vu đông nam nhi tích hải, cố trung chính vi Trung Quốc, tú giác vi tú di, đông nam tú xuất văn minh, dã Trung Quốc đồng, nhi tây bắc chung xuất cương kính, dã Trung Quốc dị, lý thế nhiên dã. Ngã An Nam địa, cư Trung Quốc chi nam, diên nhi đông, hình như y đái, thượng quảng hạ hiệp, địa khởi Côn Luân, phân tự đông nam Hắc Thủy vi giới, đáo Ngũ Linh gian, mạch phân tam chi, dã nhập ngã quốc. Kỳ thượng hữu Xích Thủy đạo yên, lưu nhập Thao Giang, trung chi tranh vanh đột ngọt,⁽¹⁾ tự Quảng Tây Tiểu Côn Luân Thiếu Tổ nhi lai uy di điều đệ, trác lập Tam Đảo, kỳ địa giới vi Thái Nguyên, Kinh Bắc tiếp Sơn Nam, Hải Dương đẳng xú. Tả chi tiên phân nhất thốc sơn, hoành lan nhiễu bảo, uyên diên thiên lý, chí Khâm Châu, Niệm Châu, vi thành môn quan tỏa.

Yêu phận xâm vân, nhất chi danh Đèo Khéo, tinh phong la thành trác trác, đột xuất Yên Tử sơn Khiên Phụ lanh, tây đáo Cổ Phao sơn, thu Lục Đầu giang loan hồi, kỳ giới vi Lạng Sơn, Yên Quảng, Hải Dương đẳng xú. Hữu chi dân quá Ai Lao, tháp thiên chi sơn tầng tầng điệp điệp, hướng cổ chi thủy đồng đồng động động, kỳ khu sổ thiên lý, chí Chiêm Thành quốc vi thành quách. Trung phận tự nam nhi bắc, ngật lập Tân Viên sơn, la chúng sơn chi phúc thấu, tụ bách xuyên chi đồng quy, kỳ địa vi Tuyên Quang, Hưng Hóa, Sơn Tây, Sơn Nam, Thanh Hoa, Nghệ An, Thuận Hóa, Quảng Nam đẳng xú. Giá cá tam chi giao hữu sơn hữu thủy, hữu lục lộ, hữu thủy lộ, tùng lai vị hữu lập đỗ dĩ tiện nhân chi vãng lai giả. Ngu nhân thảo thảo tứ giác lộ, tập vi Thiên Nam tứ chí thư đồ, thứ cung ngoại du vân nhĩ.

Thanh Giang Bích Triều Nho sinh trúng thức, Đỗ Bá thị Công Đạo phủ soạn.

¹ Bản của Viện Khảo cổ phiên là *quang*, nhưng có chú thích đây là chữ *ngột* bị chép nhầm, chúng tôi khảo định lại là *ngột*.

LỜI DẪN CỦA SÁCH THIÊN NAM TÚ CHÍ LỘ ĐỒ

Trời đất mở mang ra tự có giới hạn: trời dâng tròn, nghiêng về phía tây bắc mà dựng đặt núi non; đất dâng vuông, khuyết ở phía đông nam mà chứa biển cả. Cho nên ngay chính giữa là Trung Quốc, bốn phía là bốn rợ.⁽¹⁾ Phía đông nam văn minh rạng rõ, cùng giống như Trung Quốc, mà phía tây bắc un đúc thành mạnh mẽ, khác với Trung Quốc, vì lẽ địa thế hẳn vậy. Đất An Nam ta ở về phía nam Trung Quốc, men theo về phía đông, hình thể như cái dải áo, trên rộng dưới hẹp. Đất khởi lên từ núi Côn Luân, từ đông nam sông Hắc Thủy chia ra làm ranh giới. Đến khoảng các núi Ngũ Lĩnh, mạch núi phân làm ba nhánh để nối nhau vào nước ta. Mạch trên thì có sông Xích Thủy chảy vào Sông Thao. Mạch giữa thì cao chênh vênh chót vót, từ ngọn Thiếu Tổ của dãy Tiểu Côn Luân ở Quảng Tây mà đến, dâng nghiêng nghiêng kéo mãi ra xa, rồi dựng lên ngọn núi Tam Đảo, đây là vùng đất Thái Nguyên, Kinh Bắc tiếp với các xứ Sơn Nam, Hải Dương. Mạch bên trái, phần đầu là một nhóm núi chắn ngang, bao bọc quanh co ngàn dặm, đến châu Khâm, châu Niệm⁽²⁾ làm nên cửa thành đóng lại.

Phần eo lại cao vút tận mây, có một nhánh gọi là Đèo Khéo, vô số những ngọn núi sừng sững như la thành, có ngọn núi Khiên Phụ của dãy núi Yên Tử trỗi vượt lên, phía tây đến núi Cổ Phao, thu dòng sông Lục Đầu vòng quanh lại. Vùng ấy là các xứ Lạng Sơn, Yên Quảng và Hải Dương. Mạch núi bên phải dẫn qua Ai Lao, ngọn cao vút tận trời tầng tầng lớp lớp, tiếng nước chảy rền vang như tiếng trống thùng thùng, cheo leo gập ghềnh vài ngàn dặm, đến tận nước Chiêm Thành làm nên thành quách. Phần ở giữa từ phía nam lên phía bắc, có ngọn Tản Viên cao vút, các núi khác vây quanh đông đúc tụ về. Các con sông đều chảy về đó. Ấy là các xứ Tuyên Quang, Hưng Hóa, Sơn Tây, Sơn Nam, Thanh Hoa, Nghệ An, Thuận Hóa, Quảng Nam.

Ba mạch ấy đều có núi, có sông, có đường bộ, đường thủy. Từ trước đến nay chưa lập thành bản đồ để tiện cho người qua lại. Tôi nhân phác thảo các đường sá bốn phía, mà gom lại thành sách bản đồ *Thiên Nam tú chí*, để giúp cho mọi người có thể nằm ở nhà mà như đi chu du khắp mọi nơi vậy.

Nho sinh trúng thức họ Đỗ Bá tự Công Đạo quê làng Bích Triều, huyện Thanh Chương biên soạn.

¹ Dịch từ chữ *tú di*. Cách nhìn sai trái này thể hiện quan niệm tự cao tự đại của Trung Quốc xưa, coi thường các nước lân bang là man di nhung địch tức là mọi rợ. Tác giả bị ảnh hưởng quan niệm này.

² Châu Khâm, châu Niệm ở phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.