

TIN TÔN GIÁO

TIN TÔN GIÁO TRONG NƯỚC

HỘI NGHỊ CÔNG TÁC TÔN GIÁO TOÀN QUỐC

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 22 đến ngày 24/4/2002, tại Hà Nội, Ban Tôn giáo của Chính phủ đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định 26/1999/NĐ-CP của Chính phủ về các hoạt động tôn giáo; tổng kết công tác tôn giáo năm 2001 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2002. Đến dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Công Tạn, đồng chí Trương Quang Được, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Ban Dân vận TW cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành trong toàn quốc. Sau 3 năm thực hiện Nghị định 26/1999/NĐ-CP của Chính phủ đã đánh dấu một bước phát triển và hoàn thiện chính sách pháp luật về tôn giáo. Ban Tôn giáo của Chính phủ đã triển khai rộng khắp từ trung ương đến cơ sở một hệ thống văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể. Nghị định 26/1999/NĐ-CP ra đời, đã góp phần đưa các hoạt động tôn giáo đi vào nề nếp, đúng với pháp luật. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Nghị định đã bộc lộ một số điểm hạn chế cần sửa đổi bổ sung như một số điều khoản còn chung chung, chưa rõ và còn nhiều chi tiết không sát với thực tế.

Về công tác tôn giáo năm 2001, tuy có nhiều diễn biến phức tạp nhưng được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Bộ Chính trị nên công tác quản lý và hệ thống làm công tác tôn giáo ngày càng được kiện toàn, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể có sự phối hợp nhịp nhàng hơn nên đã kịp thời giải quyết các vướng mắc mới phát sinh...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tôn giáo trên toàn quốc vẫn còn nhiều hạn chế như hệ thống cán bộ làm công tác tôn giáo chưa ổn định, cán bộ được đào tạo

chuyên sâu ít và hay thay đổi, kinh phí đầu tư cho công tác tôn giáo chưa ngang tầm với nhiệm vụ... Nhân dịp này, Ban Tôn giáo của Chính phủ đã tặng cờ thi đua cho 15 đơn vị; tặng bằng khen cho 183 tập thể và 216 cá nhân thuộc 49 tỉnh, thành trong cả nước đạt thành tích xuất sắc trong công tác quản lý Nhà nước về công tác tôn giáo năm 2001.

(Theo BTTG).

ĐOÀN ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO KHMER CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG RA THĂM HÀ NỘI

Vừa qua Đoàn đại biểu Phật giáo Khmer các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã ra thăm Hà Nội và một số tỉnh phía bắc như Quảng Ninh, Phú Thọ và Lạng Sơn.

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Chủ tịch UBTVMTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Trưởng ban Ban Tôn giáo của Chính phủ Lê Quang Vịnh, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương, Phó trưởng ban Ban Dân vận TW Trịnh Xuân Giỏi, lãnh đạo các tỉnh, thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ và Lạng Sơn đã thân mật tiếp Đoàn.

Trong các buổi tiếp đón, Thượng tọa Đào Như, Hội trưởng Hội Đoàn Kết sư sãi yêu nước tỉnh Cần Thơ đã thay mặt Đoàn báo cáo với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các ban ngành về tình hình xây dựng và phát triển của Phật giáo Nam tông Khmer, những đóng góp của Phật tử Nam tông Khmer trong cuộc đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ngày nay; bày tỏ niềm vui mừng trước những thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo; bày tỏ lòng biết ơn Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền ở địa phương đã quan

tâm phát triển kinh tế- xã hội vùng có đồng bào Khmer sinh sống, tạo điều kiện để Phật giáo Nam tông Khmer phát triển. Đoàn đã kiến nghị một số vấn đề bức xúc tại địa phương như: chương trình 135, phát triển kinh tế- xã hội, vay vốn, giáo dục, y tế... Theo tinh thần "Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội", Đoàn bày tỏ quyết tâm động viên Phật tử Phật giáo Nam tông tiếp tục cùng toàn dân góp công, góp sức vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã gửi lời thăm hỏi thân thiết nhất tới toàn thể Phật tử và bà con Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp tích cực của Phật giáo Việt Nam nói chung, Phật giáo đồng bằng sông Cửu Long nói riêng trong sự nghiệp cách mạng ở nước ta. Tổng Bí thư mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các hội đoàn kết sư sãi yêu nước vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục động viên Phật tử và bà con Khmer phát huy truyền thống yêu nước và đại đoàn kết toàn dân, chung sức chung lòng xây dựng Tổ quốc Việt Nam chúng ta ngày càng giàu mạnh, thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh chống âm mưu chia rẽ của các thế lực thù địch, cùng nhau thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng nước ta dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

PV.

XÂY DỰNG TRUNG TÂM THIỀN VIỆN TRÚC LÂM YÊN TỬ

Sau thời gian khảo sát từ tháng 5 năm 2000, vừa qua Ban Tôn giáo của Chính phủ, Bộ Văn hoá - Thông tin, Trung ương hội Phật giáo Việt Nam và chính quyền địa phương đã thống nhất phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử tại khu vực chùa Lân thuộc địa phận xã Thượng Yên Công (thị xã Uông Bí, Quảng Ninh) với số vốn xây dựng 10 tỉ đồng, do nhân dân và các tăng ni Phật tử trong và ngoài nước đóng

góp. Công trình được hoạch định xây dựng với quy mô lớn cả về nội dung và hình thức. Giai đoạn 1, tiến hành phục hồi trùng tu toàn bộ ngôi chùa Lân cũ. Giai đoạn tiếp theo xây dựng nhà Thất Tổ tọa lạc trên quả đồi thông nằm phía sau chùa Lân và kế cận là những hạng mục của Thiền viện. Để sớm đưa công trình vào sử dụng, Đại lão Hoà thượng Thích Thanh Tú (người chịu trách nhiệm về công trình) đã phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan khẩn trương huy động nguồn lực về kinh tế, phương tiện kĩ thuật cũng như cơ sở vật chất cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch.

Cùng với việc xây dựng Trung tâm Thiền viện nói trên, dự án xây dựng chùa Hoa Yên (ngôi chùa cả) của quần thể danh thắng Yên Tử cũng được Nhà nước phê duyệt với tổng kinh phí đầu tư 5 tỉ đồng sẽ xây dựng vào giữa năm 2002. Công trình chùa Hoa Yên với thiết kế xây dựng hoàn toàn bằng gỗ và sẽ đưa vào khánh lễ trước Hội xuân mừng 10 tháng Giêng năm Quý Mùi (năm 2003).

Như vậy, đến hết năm 2002, quần thể danh thắng di tích lịch sử văn hoá Yên Tử đã có 5 trong số 10 ngôi chùa được xây dựng mới theo kiến trúc thời Trần do Bộ Văn hoá- Thông tin phê duyệt. Đây là việc làm to lớn có ý nghĩa sâu sắc về việc giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống, văn hoá dân tộc.

(Theo NCGVN).

TIN TÔN GIÁO THẾ GIỚI

VỀ NHÂN QUYỀN Ở MỸ NĂM 2001

Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc vừa cho công bố *Bị vong lục về nhân quyền ở Mỹ năm 2001*. Theo tài liệu này, *Mỹ là nước tràn đầy bạo lực và phạm tội; tính mạng, tự do và an toàn thân thể bị đe dọa nghiêm trọng*. Hiện nay tỉ lệ các vụ mưu sát ở Mỹ là 5,5 người/100 nghìn dân. Tính đến ngày 18/12/2001 tỉ lệ các vụ mưu sát ở hai thành phố Boston và Phoeni tăng trên 60%, đứng đầu nước Mỹ. Tiếp đó ở St. Louis tăng

23%, Houston tăng 17,5%, San Antonio tăng 15%, Atlanta tăng 12%, Los Angeles tăng 10,2%, Chicago tăng 6,2%. Các vụ mưu sát ở các trường đại học Mỹ năm 2001 tăng gấp đôi so với năm 2000, đột nhả tăng 10%, đột nhập trộm cắp tăng 4%.

Mỹ là nước có số dân giữ súng đạn nhiều nhất thế giới. Chỉ riêng trong các tháng 9, 10 và 11 năm 2001, số lượng súng đạn tiêu thụ tăng từ 9% lên 22%. Chỉ riêng số súng bán ra được đăng kí là 1,02 triệu khẩu. Mỗi ngày có khoảng 100 nghìn học sinh mang súng đến trường. Bình quân mỗi năm có hơn 15 nghìn người bị chết do súng đạn, lớn thứ hai sau tai nạn giao thông.

Tình trạng phân hoá giàu nghèo cũng xảy ra rất nghiêm trọng ở Mỹ. Trong vòng 20 năm (1979 - 1999) sự chênh lệch giữa thu nhập bình quân của 5% gia đình giàu nhất nước Mỹ với thu nhập bình quân của 20% gia đình nghèo nhất nước Mỹ đã tăng từ 10 lên 19 lần. Hiện nay 1% số người giàu nhất nước Mỹ chiếm 10% tài sản của toàn nước Mỹ, trong khi đó 80% dân số Mỹ chỉ chiếm 16% tài sản nước này.

Vấn đề nghèo đói và nhà ở ngày càng nghiêm trọng. Năm 1999 có 10% gia đình Mỹ tức khoảng 19 triệu người và 12 triệu trẻ em không được bảo đảm về thực phẩm. Năm 2001 có khoảng 23 triệu người, tăng 9% so với năm 1997 trong diện phải cung cấp lương thực khẩn cấp. Trong số này có 9 triệu trẻ em, 1/3 là phụ nữ và trên 1/5 là người già. Hiện nay ở Mỹ có khoảng 75 vạn người sống trong tình trạng không có nhà ở thường xuyên, hơn 2 triệu người đã trải qua cảnh không có nhà ở.

Sự phân biệt giữa người da trắng và người da màu cũng có một khoảng cách rất lớn. Trong số 535 nghị sĩ thuộc hai viện của Quốc hội Mỹ, nghị sĩ gốc Mỹ Latinh là 19 chiếm 3,5%, trong khi dân số của họ chiếm 12,5% dân số Mỹ. Người da đen ở Mỹ chiếm 13% dân số nhưng chỉ chiếm 5% các chức vụ qua các cuộc bầu cử.

Số người da đen không được hưởng bảo hiểm y tế gấp đôi số người da trắng, 17%

người da đen được học đại học, trong khi đó tỉ lệ này ở người da trắng là 28%. Tỉ lệ thất nghiệp ở người da đen gấp đôi người da trắng.

Trong số 2 triệu phạm nhân bị giam giữ trong các nhà tù có tới 50% là người da đen, 15% người Mỹ gốc Mỹ Latinh. Nếu cùng mắc tội như nhau người da màu bị phạt nặng gấp từ 2 đến 3 lần so với người da trắng. Số người da đen giết người da trắng bị tử hình nhiều gấp 4 lần so với số người da trắng giết người da đen bị tử hình.

(Theo BTGG).

ĐÌNH CHỈ MỘT ĐÀI TƯ NHÂN Ở THỔ NHĨ KỲ VỀ VIỆC TRUYỀN BỐ ĐẠO TIN LÀNH

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên đã đình chỉ một đài tư nhân về việc truyền bá đạo Tin Lành ở đất nước mà đa phần tín đồ là Hồi giáo. Đài Shema - đài Kitô giáo lần đầu tiên ở Ankara đã bị đình chỉ trong 31 ngày, bắt đầu từ ngày 21/3. Nhà chức trách cho biết Đài Shema đã tiến hành các hoạt động truyền giáo và vi phạm luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ.

Đài này hoạt động dựa vào kinh phí của Giáo hội Tin Lành Kurtulus. Giáo hội này có khoảng 500 tín đồ và đã hoạt động ở Ankara từ đầu năm 1980.

(Theo AFP)

LÃNH ĐẠO CHÍNH THỐNG NGA SẴN SÀNG GẶP GỠ ĐỨC GIÁO HOÀNG

Đức Thượng phụ Giáo hội Chính thống Nga, trong cuộc phỏng vấn của hãng AP, nói Ngài sẵn sàng gặp gỡ Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Tuy nhiên, điều kiện của cuộc gặp, theo Đức Thượng phụ, đó là giải quyết xong những vấn đề đang diễn ra trong quan hệ hai Giáo hội.

Cho đến lúc này, vấn đề Vatican lập thêm 4 giáo phận Công giáo ở Nga đang là vấn đề bức xúc đối với việc giải quyết quan hệ Công giáo - Chính Thống giáo. Lần này, Đức Thượng phụ Alexy II đề cập tới sự cần thiết tổ chức một hội nghị trao đổi giữa hai bên.

(Theo NCGVN)