

Về bài văn Nôm lối Phục sinh tại xứ Ninh Cường

NGUYỄN TÁ NHÍ^(*)

Ninh Cường là xứ đạo rất nổi tiếng ở huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định. Các tư liệu lịch sử hiện còn cho biết đạo Công giáo được đưa vào Ninh Cường từ rất sớm. Đến thế kỉ XIX thì xứ đạo Ninh Cường đã nổi tiếng khắp vùng. Cha xứ và giáo dân vùng này sử dụng chữ Hán làm công cụ ghi chép trước thuật, truyền bá giáo pháp. Rất nhiều văn bản chữ Hán tạo lập trong thời kì này ở xứ Ninh Cường để ghi lại các hoạt động tôn giáo như tế, lễ, lập ước. Đáng tiếc là sau bao biến thiên, các tư liệu nay còn lại không nhiều. Gần đây, chúng tôi tìm thấy trong kho sách *Thi văn tạp sao kí hiệu VNv. 154*, chữ viết theo lối thảo thư rất khó nhận dạng. Đây là bài văn viết theo thể phú độc vận, gồm 38 liên, tán dương công đức của chúa Giêsu. Dân trong cả xứ đạo nô nức sắm sanh vồng lọng áo quần để đón rước Đức Chúa phục sinh. Tác phẩm không thấy ghi tên tác giả biên soạn, căn cứ vào những ghi chép trong bài có thể đoán định bài văn ra đời vào thời Tự Đức nhà Nguyễn.

Ở liên thứ hai trong bài có nói đến niên đại ra đời của tác phẩm như sau:

“Năm Bính Dần là năm mươi chín, bốn phương phảng lặng cõi trời Nam vặc vặc bóng trăng treo”.

Bính Dần là năm ghi theo can, chi, còn “năm thứ mươi chín” là năm ghi theo niên đại vua. Xét trong các niên hiệu vua từ Lê đến Nguyễn, có 7 niên hiệu vua có đủ số năm từ 19 trở lên. Đó là :

Niên hiệu: Hồng Đức (1470-1497)
đời Lê Thánh Tông

Niên hiệu Hoằng Định (1600-1619)
đời Lê Kính Tông

Niên hiệu Chính Hoà (1680-1705)
đời Lê Hy Tông

Niên hiệu Cảnh Hưng (1740-1786)
đời Lê Hiển Tông

Niên hiệu Minh Mệnh (1820-1840)
đời Nguyễn Thành Tổ

Niên hiệu Tự Đức (1848-1883) đời
Nguyễn Dực Tông

*. TS. Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

Niên hiệu Thành Thái (1889-1907)
đời Nguyễn Thành Thái

Đối chiếu với năm can, chi, thì thấy:
Năm Hồng Đức thứ 19 là năm Mậu Ngọ (1498)

Năm Hoằng Định thứ 19 là năm Mậu Ngọ (1618)

Năm Chính Hoà thứ 19 là năm Mậu Dần (1698)

Năm Cảnh Hưng thứ 19 là năm Mậu Dần (1758)

Năm Minh Mệnh thứ 19 là năm Mậu Tuất (1838)

Năm Tự Đức thứ 19 là năm Bính Dần (1866)

Năm Thành Thái thứ 19 là năm Đinh Mùi (1907)

Xem xét lại toàn bộ, chỉ có năm Tự Đức thứ 19 mới là năm Bính Dần, do vậy có thể đoán định bài văn này được viết vào năm Tự Đức thứ 19 (1866). Nhận thấy đây là bài văn có nhiều tư liệu quý, chúng tôi xin phiên âm giới thiệu toàn văn trong bài viết này.

Phục sinh lễ tại Ninh Cường xứ
Rừng bắc nhiêu ghênh,
Bể nam lấm ngả
Năm Bính Dần là năm mười chín⁽¹⁾,
bốn phương phẳng lặng cõi trời Nam
vặc vặc bóng trăng treo.

Tiết thanh minh là tiết tháng ba,
tám cõi hi hoà miên bể bắc hây hây
cơn vũ hoá.

Kẻ sinh dân ca hạ chốn lương
diền,

Người nho sĩ thanh vui nhà học xá.
Nhớ thuở xưa,
Mở lẽ thương sinh,
Lùng trong bản xâ.

Mừng Thiên Chúa uy nghi quyền
pháp, người trọng hèn đâu dấy dám
đương.

Ơn lòng lành cả sáng danh cha, kẻ
giàu có đua nhau dã thoả.

Kẻ vẻ vang lùng lẫy áo quần,
Người quan tước nghênh ngang
võng dạ.

Chốn thánh điện lâu cao cửa rộng,
nhà lim sân gạch, mé bình thiên lụa
thắm kiệu đỗ lừ.

Nơi quán cư trống giục chiêng
hỏi, nhà rộng sân dài, bức triệt địa
cửi tây mùi trắng phá.

Quạt quynh kiên vỏ thế long
thăng⁽²⁾,

Bảng đại tự treo khung chữ á.

Nhà chính điện toà vàng bệ ngọc,
lân trình tường⁽³⁾ dát, thế chốn lâu
vua,

Cửa nghi môn rồng đỏ tranh châu,
phượng đội đức dày, chân lên khép
quả.

1. Năm Bính Dần: Tức năm 1866 niên hiệu Tự Đức thứ 19 nhà Nguyễn.

2. Long Thăng: Rồng bay.

3. Lân trình tường: Kì lân báo điềm tốt lành sẽ xảy ra.

Quạt một quynh dợn dợn thế long
thăng,

Rường bát giác rành rành con
phượng múa.

Mười lăm ngâm ba ngày thương
khó, thăng cung tiến cách, khai khoa
thủ sī, chọn những người tước phẩm
nhân tài.

Năm năm dành một tối lìa trần,
thể diệu khoan hoà, tích đức tu nhân,
đều những bậc công hầu tử bá.

Kinh khai khoa tuyển chọn nhân
tài,

Trên cầm mực tuỳ nghi thủ *xǎ⁴⁾*.

Đồ rước ngâm tiểu đồng mây dứa,
roi son đèn khách, tuổi trẻ trung
diện mạo con rồng,

Vội dâng kính trinh nữ bốn đôi,
nến trăng khăn hông, tuần dôi tám
hình dung kẻ cá.

Cách diệu lúc kéo lên dâng hạt,
khéo làm câu quân dữ mới xua ra,

Não nùng khi lỡ xuống thưa kinh,
tài nấy tiếng chúa thêu gồm phúc *lạ*.

Chầm năm tía nhân vóc hoa
chanh,

Áo ba thể bức mùi lá *mạ*.

Hồi chuông dành thường kẻ nhân
tài,

Tiếng mõ động răn người *giả trá*.

Ưu phiền lúc tháo danh đưa
xuống, sầu kia ánh ỏi lòng xu an,
chín khúc rối vò.

Đau đớn khi phó xác vào lòng,
thảm nọ ngập ngừng mắt Đức Mẹ,
đôi hàng tuôn rã.

Nức danh thày giúp việc để xác
vào lòng,

Kéo chân kiệu tiến hành vào hang
cửa đá.

Nhà thạch thất toà vàng bệ ngọc,
bầu trời mạch nước, chốn khơi đào
quê huệ nở trăm hoa,

Cửa lan xứ phượng múa chim kêu,
bể cạn đồng dài, ngoài bích điện đào
hoa đua mấy *doá*.

Đêm thanh *vắng* *vắng*, trăng gió
thanh thơi,

Đất rộng y y, trống chiêng *rộn rã*.

Ai nấy đà nức lòng mừng Chúa,
dua tranh quần áo, kẻ cầm đèn kẻ
thắp nến cao,

Bảo nhau mừng cả sáng danh cha,
sắm sửa trống chiêng, người che
lọng người cầm thánh *giá*.

Bội bát âm đàn địch cổ cầm⁽⁵⁾,

Phường ngũ bội sênh tiền gióng *giả*.

Trên quan viễn những người dai
vàng áo tía, nến cầm tay khăn nhiều
thắm Tam Giang,

Dưới đồng nam mượn cách mảo
yến cánh tiên, ấn deo cổ áo đào thêu
bát *nhã*.

Hài sơn son con phượng hàm
hoa⁽⁶⁾,

4. Thủ xá: Lấy đồ hoặc loại bỏ.

5. Đàn địch cổ cầm: Đàn sống trống chiêng.

6. Hàm hoa: Ngậm hoa.

Quạt nước khách vể rồng phun cá.

Tiến hành lúc bốn đôi, đầu kiệu
chân dép tay khăn, quần hồng áo tía,
thắt lưng mùi thắm sắc tía lòng
chạy,

Đồ thứ trong một bộ, nữ quan tay
nhẵn chân hài, quạt khách cầm tay,
khăn hồng đính áo, dào vân cánh
châ.

Kẻ vể vang quạt khách diều tàng,

Người lịch sự khăn hồng áo đỏ.

Lọng vàng diễn hai đôi che kiệu,
kiệu đòn rồng chạm trổ tung hoành,

Bầu trời trương một đoá che lâu,
lâu bệ ngọc hoàng tương quý giá.

Kẻ gần xa đâu đấy cũng vui lòng,

Người tài tử văn nhân đều hỉ hả.

Cầu nào đồ thứ ấy, trên quan viễn
chân kiệu với nữ quan,

Cầu nào họ ấy theo, giữa bà mẹ
mụ dòng ba sau cô á.

Tớ gấp thày bước xuống bàn xa,

Con bằng mẹ thừa tan thảng hạ⁽⁷⁾.

Chung mục đưa bước lên đàn lê,
khắp hai hàng nến đốt đèn chong;

Thày cả bước xuống bản bàn xa,
lưng trên dưới hương xông khói toả.

Áo chấp lê ngoài trăng trong
thâm,

Nâng áp bởi hoàng kim trăng hoả.

Trên bàn kê cổ rạng chu dan⁽⁸⁾,
khắp hai bên những khám ảnh cùng
gương,

Dưới các thày ta tình ta tính, ngát
trầm đậm những mùi hương với xa.

Uy vọng lớn khi dâng dĩa bạc, liên
dài uyển diễm, mặt khám gương
cánh phượng mùa dập dùi.

Nghiêm trang thay khi bái chén
vàng, cầm sắt sênh tiêu, ngọn nến
trụ râu rồng bay tất tả.

Đèn bách dăng dài dưới tò tường;

Nến ba ngọn soi trên sáng hoả.

Nến cầm tay một ngọn trầm hoa,

Cửa xem vắng ngàn người một dạ.

Khuyên những kẻ hiền nhân quân
tử, giữ chăm bốn hối, gắng xin quan
bản mệnh giữ mình.

Bảo những người chức phẩm tài
danh, giữ trọn mười rǎn, giục lòng
Thánh Phêrô mở khoá.

Thuở sinh thời liêm phúc tích
dân⁽⁹⁾,

Ngày thắm phán hữu công chuẩn
quá⁽¹⁰⁾.

Sắt kì chung cổ, hôm nay mừng
Chúa cả trong đời,

Phúc lộc hiển vinh, ngày khác
hướng cao đường chính toa⁽¹¹⁾.

7. Thắng hạ: Chúc mừng.

8. Chu dan: Đỏ tía.

9. Liêm phúc tích dân: Đem phúc lành ban cho mọi người.

10. Chuẩn quá: Tha lỗi. ý nói đến ngày Chúa trời phán xét, thì ai có công sẽ được tha cho mọi lỗi lầm.

11. Chính toa: Chính người, ngôi chính giữa.