

TIN TÔN GIÁO

TIN TÔN GIÁO TRONG NƯỚC

CHỦ TỊCH PHẠM THẾ DUYỆT TIẾP ĐOÀN MỤC SƯ TỔNG LIÊN HỘI HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM (MIỀN NAM)

Sáng ngày 19 tháng 6 năm 2000, tại trụ sở Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Phạm Thế Duyệt và ông Lê Truyền - Uỷ viên Ban thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQVN đã thân mật tiếp đoàn mục sư thường trực Ban trị sự Tổng liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) do mục sư Phạm Xuân Thiều - Hội trưởng dẫn đầu.

Tại buổi tiếp, mục sư Phạm Xuân Thiều và các thành viên trong đoàn đã phát biểu bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với Uỷ ban Trung ương MTTQVN, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố phía Nam và các cơ quan hữu quan đã quan tâm giúp đỡ Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) tổ chức thành công Đại hội đồng lần thứ nhất (lần thứ 43 theo lịch sử giáo hội). Đây là nguồn cổ vũ, động viên lớn đối với Hội thánh và đồng bào theo đạo Tin Lành. Đoàn mục sư cũng phản ánh những tâm tư nguyện vọng chính đáng của chức sắc, tín đồ Tin Lành Miền Nam với chủ tịch Phạm Thế Duyệt và hứa sẽ tiếp tục cung cống Hội thánh làm đầu mối đoàn kết, tập hợp bà con tín hữu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN, Chủ tịch Phạm Thế Duyệt đã chúc mừng thành công Đại hội đồng lần thứ nhất Tổng liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) và nhấn mạnh sự thành công của Đại hội đánh dấu mốc phát triển quan trọng trong quá trình phát triển của Tổng hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam theo đường hướng "Thờ kính Thiên Chúa, phụng sự tổ quốc", gắn bó với dân tộc.

Chủ tịch hoan nghênh và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Tổng liên hội Hội thánh đã có công văn số 07/2001/TLH - BTS ngày 5/4/2001 lên tiếng chính thức bày tỏ quan điểm phản đối cái gọi là "Tin Lành Đê Gar"; khẳng định đây chỉ là tổ chức lợi dụng đạo Tin Lành để làm chính trị và Tổng liên hội đã kêu gọi các vị mục sư, truyền đạo, tín hữu không tham gia tổ chức này.

Chủ tịch nhấn mạnh: là thành viên của khối đại đoàn kết dân tộc, thời gian tới, Ban trị sự Tổng liên hội cần tăng cường việc cung cống kiện toàn tổ chức, làm đầu mối hướng dẫn chức sắc, tín đồ trong hệ phái sinh hoạt mục vụ và sinh hoạt tôn giáo theo đúng chính sách pháp

luật của Nhà nước như đã khẳng định trong Hiến chương mới của giáo hội. Cảnh giác trước những âm mưu lợi dụng tôn giáo nhằm kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ khối đoàn kết đạo - đồi của các thế lực xấu trong và ngoài nước. Tích cực tham gia và động viên quần chúng tín đồ tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cuộc vận động của Mặt trận, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX vào cuộc sống.

Nguyễn Văn Thành
(Ban Tôn giáo dân tộc, Uỷ ban MTTQVN)

LỄ TỐT NGHIỆP CỦ NHÂN PHẬT HỌC KHOÁ IV HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM (TP. HỒ CHÍ MINH)

Lễ tốt nghiệp và cấp Bằng Cử nhân Phật học khóa IV (1997 - 2001), đã được Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể vào ngày 15 - 06 với sự tham dự của đông đảo Tăng ni, Phật tử.

Hoà thượng Viện trưởng đã trao văn bằng cho 274 Tăng ni sinh tốt nghiệp. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đánh giá trong suốt 3 khoá học vừa qua, Học viện đã đào tạo được gần 800 tăng ni sinh và hiện nay có gần 130 vị đang theo học cấp Thạc sĩ, Tiến sĩ Phật học, trong đó một số đã tốt nghiệp trở về. Tỉ lệ sinh viên, nghiên cứu sinh du học so với sinh viên tốt nghiệp có thể nói là rất cao. Trong khóa học vừa qua và trong suốt 12 năm hoạt động giáo dục, Học viện đã có liên hệ chặt chẽ với các cấp chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh và mọi Phật sự đã tiến hành tốt đẹp. Thành phố sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Học viện trong các khóa học sắp tới.

PV.

KỈ NIỆM 62 NĂM NGÀY KHAI SÁNG PHẬT GIÁO HOÀ HẢO

Ngày 08 - 07 - 2001 (tức 18 - 5 năm Tân Tị) tại An Hoà Tự và Tổ đình Đức giáo Chủ Phật giáo Hoà Hảo thuộc xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã diễn ra lễ kỉ niệm 62 năm Ngày khai sáng Phật giáo Hoà Hảo (18 - 5 Kỉ Mão 1939, 18 - 5 Tân Tị 2001) trong không khí trang nghiêm với sự tham dự của 300 đại biểu đại diện tín đồ Phật giáo Hoà Hảo các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Bến Tre, Thành phố Hồ Chí Minh và gần 2.000 tín đồ, quần chúng nhân dân huyện Phú Tân.

Đại diện Ban Tôn giáo của Chính phủ và đại diện chính quyền, UBMTTQ tỉnh An Giang đã tới dự.

Cùng ngày tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức lễ kỷ niệm 62 năm khai sáng Phật giáo Hoà Hảo và 2 năm thành lập Ban Đại diện Phật giáo Hoà Hảo.

PV.

ĐẠI HỘI NHÂN SANH TOÀN PHÁI TRUYỀN GIÁO CAO ĐÀI LẦN THỨ II

Trong hai ngày 20 và 21/7/2001, phái Truyền giáo Cao Đài đã tiến hành Đại hội Nhân sinh toàn phái lần thứ II (nhiệm kỳ 2001 - 2005) tại giáo sở Trung ương (Trung Hưng Bửu Toà), Thành phố Đà Nẵng. 303 đại biểu là chức sắc, chức việc và tín đồ được bầu cử từ các Hội thánh Nhân sinh của 56 họ đạo ở 15 tỉnh, thành phố đã về dự Đại hội.

Đến dự Đại hội có đại diện các cơ quan của Đảng, Chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương, Thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố có tín đồ phái Truyền giáo Cao Đài; đại diện các chi phái Cao Đài khác và các tôn giáo bạn.

Trong nhiệm kỳ I (1996 - 2000), Hội thánh Truyền giáo Cao Đài đã hướng dẫn chức sắc, chức việc và tín đồ thực hiện Đạo quy và chương trình hành đạo thu được nhiều kết quả qua việc mở các khoá học, các lớp giáo lí hạnh đường, tổ chức các hoạt động tôn giáo tuân theo pháp luật, gắn việc đạo với việc đời với tinh thần "tốt Đời đẹp Đạo"; tích cực cùng toàn dân tham gia các phong trào yêu nước như "xoá đói giảm nghèo", hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư", tăng cường các hoạt động nhân đạo, từ thiện, cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, những người có hoàn cảnh khó khăn...

Đại hội đã thông qua bản Đạo quy bổ sung, sửa đổi, chương trình hành đạo 5 năm nhiệm kỳ 2001 - 2005. Để thực hiện đúng tôn chỉ, giáo lí của Đạo, phù hợp với luật pháp của Nhà nước và với tinh thần tôn giáo trong lòng dân tộc, Đạo quy ghi rõ: "... kết hợp tinh thần yêu nước, tín đồ đạo Cao Đài sẵn lòng vì đạo pháp và dân tộc..." và khẳng định: "Hội thánh Truyền giáo Cao Đài hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Luật pháp của Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Đại hội đã suy cử Hội đồng Hội thánh nhiệm kỳ II do Phối sự Thượng Hậu Thanh làm chủ toạ.

Phát biểu ý kiến với Đại hội các vị đại diện các cơ quan hữu quan đã biểu dương chức sắc, tín đồ phái Truyền giáo Cao Đài có nhiều cố gắng góp phần vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN theo phương châm "Nước vịnh Đạo sáng".

Thúy Trang

TIN TÔN GIÁO THẾ GIỚI

KHÁNH THÀNH TRUNG TÂM THIỀN CỦA PHẬT GIÁO Ở TRUNG TÂM CHÂU ÂU

Vừa qua, một trong những Trung tâm thiền lớn nhất của Phật giáo ở Trung tâm Châu Âu đã được

khánh thành trên nền cũ của một nhà máy bia ở Budapest (Hungary). Peter Reuss - phát ngôn viên của Trung tâm này nói đây là trung tâm thiền lớn nhất ở Châu Âu với diện tích mặt bằng là 3.600 mét vuông.

(Theo AFP).

PHẬT GIÁO TẠI THỤY ĐIỂN

Cũng như nhiều quốc gia khác tại Châu Âu, ngày nay Thụy Điển là nơi mà Phật giáo đang phát triển nhanh chóng, thu hút mọi thành phần trong xã hội.

Người giới thiệu tư tưởng Ấn Độ đầu tiên ở Thụy Điển là nhà xã hội học nổi tiếng Dahlstrum (1858 - 1923) và thi hào Dan Anderson (1888 - 1920). Đến đầu thế kỉ XX, Phật giáo bắt đầu được truyền bá vào quốc gia này do công lao của Hội Thông Thiên học đứng đầu là đại tá H.X. Olcott và bà Blavastky ở Hoa Kỳ. Sau đó, tác phẩm Ánh sáng Á Châu của Edwin Armold được xuất bản và thúc đẩy nhiều người bản địa quay về với đạo Phật.

Phong trào Phật giáo tại Thụy Điển phát triển mạnh nhất là vào những năm 50 với những nỗ lực hoằng pháp của Hoà thượng Tao Wei (Marcel Sirander) và Ni sư Amita Nisatta.

Từ năm 1970, số lượng Phật tử và các cơ sở Phật giáo ở nước này tăng nhanh. Rất nhiều thiền viện, chùa, trung tâm Phật học được xây dựng quy mô ở khắp Thụy Điển. Số lượng tín đồ Phật giáo hiện nay ở quốc gia này là khoảng 20.000 người, trong đó số người bản xứ là 8.000 người. Phật giáo đã sớm được Chính phủ Thụy Điển công nhận và tạo nhiều điều kiện để phát triển.

Trong những năm gần đây, nhiều tổ chức Phật giáo ở Thụy Điển và Đan Mạch đã xúc tiến các cuộc gặp gỡ nhằm trao đổi, hợp tác giữa các tổ chức Phật giáo, thiết lập mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa các tổ chức Phật giáo ở hai quốc gia này và các tổ chức Phật giáo trên thế giới.

(Theo BTTG 7/2001)

CÁC GIÁM MỤC CHÂU ÂU SỬ DỤNG TRANG WEB ĐỂ HƯỚNG DẪN TINH THẦN CHO TÍN ĐỒ

Các giáo hội Công giáo ở Đức, Áo, Thụy Sĩ đang tăng cường sử dụng Internet để phục vụ các giáo đoàn.

Giám mục Walter Boecker nói: Bây giờ trang Web vẫn bị đánh giá thấp như một công cụ đưa ra hướng dẫn tinh thần và nó nên được nhìn nhận như là một phương tiện cung cấp thông tin về Giáo hội.

Tuy nhiên, giám mục Boecker cảnh báo rằng Internet chỉ nên được nhìn nhận như một phần bổ sung cho công việc mục vụ truyền thống của giáo dân và nó không thể thay thế việc linh mục trực tiếp hướng dẫn.

(Theo AFP).