

MỘT CỰU CHIẾN BINH GIÀU LÊN NHỜ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TRÊN THỦA RUỘNG CHUA PHÈN

ĐẶNG VĂN HUẾ

Thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, cùng với vận dụng đúng đắn linh hoạt chính sách đất đai của Nhà nước vào thực tiễn sản xuất, những năm qua người dân các địa phương trong cả nước nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng đã tích cực đầu tư, chuyển đổi ruộng đất kém hiệu quả sang các mô hình kinh tế tổng hợp để tăng thu nhập. Tùy vào điều kiện cụ thể của từng nơi và lấy cơ cấu vườn, ao, chuồng làm nền tảng, bà con đã xây dựng thành công những mô hình kinh tế quy mô trang trại, gia trại, nuôi trồng đa cây đa con, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó tạo được công ăn việc làm, sản xuất ra nhiều sản phẩm, hàng hóa hữu ích cho xã hội, kinh tế phát triển bền vững và nhiều hộ ngày một giàu lên. Gia trại của ông Dương Trung Thanh và bà Nguyễn Thị Kim Anh ở tổ dân phố 5, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới là một trong những mô hình kinh tế đáng ghi nhận mà chúng tôi muốn nói đến.

Lớn lên lúc nước nhà chưa yên, thực hiện tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, vừa học xong phổ thông, anh Dương Trung Thanh, một người con của thôn Quảng Xá, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh đã rời quê nhà trường hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ biên cương. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về quê, anh được nhận vào làm việc tại Xí nghiệp sản xuất thuốc lá thuộc Sở Công nghiệp Quảng Bình rồi xây dựng gia đình với một nữ công nhân tại

đó. Tưởng như công việc và đời sống ổn định, không ngờ đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường, hoạt động kinh doanh của xí nghiệp gặp khó khăn. Để nâng cao hiệu quả sản xuất và đứng vững trên thị trường, nhiều doanh nghiệp phải tổ chức lại sản xuất hợp lý, nhưng cũng có những doanh nghiệp không đủ sức cạnh tranh nên phải giải thể và xí nghiệp nơi vợ chồng anh Thanh đang công tác cũng nằm trong số đó. Đơn vị giải thể, máy móc nhà xưởng phải thanh lý, rao bán, cán bộ công nhân viên nghỉ việc theo chế độ 176. Cùng lúc hai lao động chính mất việc làm, kinh tế gia đình lâm vào cảnh khó khăn, làm gì để có thu nhập trang trải chi tiêu mọi sinh hoạt và nuôi các con khôn lớn trưởng thành đã làm anh phải vắt óc suy nghĩ. Sinh ra và lớn lên tại vùng quê thuần nông Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, ruộng cạn, ruộng sâu, lúc còn đi học đã từng cày cuốc giúp cha mẹ nêu ý tưởng nảy sinh trong đầu anh là về quê làm ruộng dẫu biết rằng quỹ đất ở đó hiện không còn nhiều. Nhưng rồi mấy thửa ruộng chua phèn đang bị bỏ hoang cuối làng tại quê vợ (Lý Ninh) đã làm anh đặt câu hỏi: Biết đâu mình có thể làm được điều gì đó tại nơi này. Như sợ bị vựt mất cơ hội, hai vợ chồng anh mau chóng gấp chính quyền địa phương đề đạt nguyện vọng nhận đất sản xuất và đã được ủy ban phường chấp thuận giải quyết. Có được đất nhưng không dễ gieo trồng, bởi thời điểm đó trên địa bàn chưa

có công trình thủy lợi tưới tiêu chủ động nên ruộng chưa nắng đã hạn, chưa mưa đã ngập, đất thì nhiễm phèn nặng. Để đất sinh lợi chỉ còn cách đầu tư chuyên đổi và vướng mắc thực hiện phương án này là nguồn vốn. Đúng lúc khó khăn nhất, người lính Cụ Hồ đã quyết tâm triển khai kế hoạch xây dựng vườn, ao, chuồng đồng thời với xuồng mộc nhằm mục đích lấy ngăn nuôi dài. Cũng may vào thời kỳ vừa tái lập tỉnh, nhu cầu xây dựng trên địa bàn rất lớn nên anh nhận được không ít hợp đồng đóng cửa của nhiều công trình nhà ở và trụ sở cơ quan nên có thu nhập đáng kể để đầu tư đào ao và xây dựng chuồng trại theo quy hoạch. Không đợi lâu, sau một thời gian thuê máy đào đắp và xây cất, hàng ngàn mét vuông ao hồ mặt nước nuôi cá thịt thương phẩm, hàng trăm mét vuông chuồng nuôi gia súc, gia cầm cùng với diện tích trồng cây bóng mát, trồng cây làm thức ăn chăn nuôi được hoàn thành đưa vào sử dụng. Nhiều giống vật nuôi chất lượng như cá thịt thương phẩm, bò lai sind, lợn nạc sinh sản kết hợp nuôi thịt thương phẩm cùng với gà thả vườn, vịt siêu thịt, siêu trứng, ngan, ngỗng đã được anh chị đưa vào nuôi. Được biết, có lúc đàn lợn thịt của gia trại lên đến 200 con/lứa, đàn gia cầm hàng ngàn con, có năm cho thu nhập từ hai đến ba trăm triệu đồng. Do ảnh hưởng lớn của lũ lụt, giá cả nông sản và nhu cầu thị trường, hiện anh đã bỏ nghề mộc và điều chỉnh lại quy mô đàn gia súc, gia cầm phù hợp, đồng thời mở thêm dịch vụ nấu ăn phục vụ cưới, hỏi, liên hoan... tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động. Nhờ kinh tế hộ phát triển, anh chị đã xây được nhà cao tầng, mua sắm được các tiện nghi sinh hoạt đắt tiền, nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn và sắm

được xe bán tải phục vụ sản xuất kinh doanh. Được hỏi, từ một công nhân xí nghiệp thuốc lá, cùng lúc anh lấy đâu ra kiến thức khoa học kỹ thuật để làm được nhiều việc hiệu quả như vậy. Cựu chiến binh Dương Trung Thanh chia sẻ: “Chủ yếu dựa vào sự quyết tâm và bởi được làm những điều mình thích, chẳng hạn tôi chưa bao giờ học nghề mộc nhưng một lần được giao đi lắp máy thuốc lá cho khách hàng tại một tỉnh phía Nam (nơi mua lại máy của xí nghiệp mình). Tình cờ tôi gặp một xuồng mộc, toàn sử dụng máy móc, tuy ít công nhân nhưng nhờ vào công nghệ mới mà họ làm được một khối lượng sản phẩm rất lớn. Quan sát, tìm hiểu thêm, tôi đã rất ấn tượng với nghề này nên về tuyển thợ, mở xuồng mộc rồi vừa làm vừa học hỏi các thợ giỏi những điều mình chưa biết. Còn chăn nuôi thì vừa làm vừa học hỏi và rút kinh nghiệm. Lúc đầu, công việc tiêm vắc-xin phòng dịch đến điều trị cho gia súc, gia cầm đều nhờ cán bộ thú y giúp. Một thời gian ngắn được những kỹ thuật cơ bản thì mạnh dạn thực hiện, làm nhiều cũng quen nên tự làm, như vậy kịp thời, chủ động mà giảm được chi phí cho công tác thú y...”.

Có thể nói thành công từ phát triển kinh tế hộ của vợ chồng anh Thanh, không những tự giải quyết được khó khăn và vươn lên làm giàu cho gia đình mà còn tạo công ăn việc làm cho cộng đồng, tạo ra nhiều sản phẩm và dịch vụ hữu ích cho xã hội. Cùng với việc đóng góp tích cực cho hoạt động từ thiện, anh Thanh còn là tổ phó tổ dân phố trong nhiều năm, được tổ chức và bà con dân phố yêu mến quý trọng. Anh xứng đáng là công dân gương mẫu, sáng đẹp phẩm chất của người lính Cụ Hồ, cần được học tập noi theo ■